

(E)utopia, anno 2016

27 januari 2017 – Stefan Eraly

In het boek 'More *e*utopia later' van dokter Marc Cosyns wordt Thomas More 500 jaar na zijn 'Utopia' samen met de humanisten Erasmus en Gillis in Villa Voortman geïnterviewd. Eerder maakte Marc Cosyns de theatervoorstelling 'Utopia' samen met leden van dat psychosociaal project. Die voorstelling is nu uit op dvd.



Marc Cosyns: een warme oproep voor een blijvend geloven in een betere wereld.
©Saskia Vanderstichele

In november 2016 las u hier alles al over Utopia, het theaterstuk in een regie van Mira Bryssinck en dokter Marc Cosyns waarbij dichters, muzikanten, performers en beeldend

kunstenaars van Villa Voortman u meenemen op hun tocht doorheen eigen mijmeringen, verlangens en fantasieën over ‘utopische’ samenlevingsvormen. Vorige week vond de officiële voorstelling plaats van het boek *More eutopia* later.



©Kris De Witte

Naast boeiende uiteenzettingen door dichter-vertaler Patrick Lateur en historica Anne-Laure Van Bruaene zorgde het Gentse Karibu Wereldkoor samen met de Voortmannen en -vrouwen voor een verrassende muzikale omlijsting. Naast unieke covers van kleppers als Neil Young kregen de toehoorders zowaar een lied van Anna Boleyn te horen dat ze zou geschreven hebben in afwachting van haar onthoofding. De voorstelling gebeurde in talrijke talen: zelfs Esperanto maakte zijn opwachting.

Politiek, filosofie, ethiek en godsdienst zijn maar enkele van de thema's die Marc Cosyns vaak op satirische wijze bespeelt in zijn nieuwe boek *More eutopia* later. Op de keper beschouwd zijn het twee boeken. In een eerste gaan drie befaamde humanisten Thomas More, Desiderius Erasmus en Pieter Gillis fictief in gesprek. In een tweede boek voert Marc Cosyns ons mee naar het eiland Utopia dat anno 2016 Eutopia heet. Wat blijkt? Beide boeken kunnen niet meer zonder elkaar.

In het spoor van de humanisten pleit dokter Cosyns tijdens de voorstelling van zijn boek voor universele zorg, een zorg die 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven beschikbaar is, waarbij geen opsplitsing meer bestaat tussen spoed en andere zorg. Al is dat misschien moeilijk instant te realiseren, dat men er op zijn minst al over nadenkt. De auteur houdt ook een pleidooi om te blijven zoeken naar een plaats voor emotie en spiritualiteit, naar het goede in al de betekenissen van de 'eu' in eutopia. Een warme oproep voor een blijvend geloven in een betere wereld.

Marc Cosyns, More. *eutopia later*, Uitgeverij Vrijdag, ISBN 9789460015076, 141 blz., 17,5 euro. Verkrijgbaar in elke boekhandel

De dvd Utopia, alsook het boek kan u bestellen op www.villavoortman.be. Villa Voortman bevindt zich in de Lange Violettestraat 209, 9000 Gent, tel. 0471/90 54 99.

De opbrengst van de dvd en het boek gaat integraal naar de werking van Villa Voortman.

Stefan Eraly



<http://www.artsenkrant.com/cultuur/marc-cosyns-nieuwste-boek-wordt-feestelijk-voorgesteld/article-normal-25913.html>