

STERVENSBEGELEIDING - DR. MARC COSYNS

25 OKTOBER 2011

Op 25 oktober hadden wij een thema-avond over stervensbegeleiding door dr. Marc Cosyns die aan de hand van beeldfragmenten en gedichten bij de aanwezigheid op een heel serene wijze het onderwerp bespreekbaar maakte. Volgens de reacties die wij kregen is er blijkbaar toch een grotere nood, dan dat wij eigenlijk zelf willen toegeven, om de taboes rond stervensbegeleiding te doorbreken. Een goede vertrouwensband met uw huisarts kan dit grotendeels oplossen. Voor zij die met vragen zitten en anoniem iets meer over willen weten omtrent dit thema verwijzen wij graag door naar:
 Vonkel, een luisterend huis vzw
 Zwijnaardsesteenweg 26A, 9000 Gent
 tel. 09 330 40 51
 of website: <http://www.vonkeleenluisterendhuis.be>

Wie is dr. Marc Cosyns? Dr. Marc Cosyns is een autoriteit op het vlak van ethische en medische aspecten over het begin en einde van het leven. Hij werkt halftijds aan onze alma mater en hij doceert medische ethiek, deontologie en palliatieve zorg aan de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg. Het volledig artikel kan je herlezen in ons vorig nummer of op onze website: <http://www.ugent.be/kbp>

Hier 2 gedichtjes uit de dichtbundel "Laatstleden / Jongsleden" Gedichten voor leven en dood, van Marc Cosyns. Deze dichtbundel waarin leven en dood nooit ver weg zijn, is te koop in de betere boekhandel voor € 15.
 Marc Careel

Gesticht

Licht splijt
 de dambordvloer tot oneindig
 zaalgevoel.
 Tegenstrevers ontbreken.
 Links en rechts broederlijk
 naar elkaar knikkebollend
 slapen voor het licht uitgaat,
 klaarwakker als het nog donker is.
 In ziekenhuizen worden patiënten ge-
 wekt,
 tijd om hun slaappil te nemen.
 In het gesticht kan de dag nooit te
 vroeg beginnen
 om een schijf tot dam te kronen



(zonder titel)

in de humus van versneden werk
 groeit mijn schrijven in jou
 hoe kan het ook anders
 de geboorte nabij

in veertien dagen vastgesteld
 in veertig weken opgeteld

geteeld in zelf ontworpen merk
 bloeit het ontknopen door jou
 het kon echt niet zonder
 het vurige kussen erbij

Gesticht

Licht slijt
de dambordvloer tot oneindig
zaalgevoel.
Tegenstrevers ontbreken.
Links en rechts broederlijk
naar elkaar knikkebollend
slapen voor het licht uitgaat,
klaarwakker als het nog donker is.
In ziekenhuizen worden patiënten ge-
wekt,
tijd om hun slaappil te nemen.
In het gesticht kan de dag nooit te
vroeg beginnen
om een schijf tot dam te kronen



(zonder titel)

in de humus van versneden werk
groeit mijn schrijven in jou
hoe kan het ook anders
de geboorte nabij

in veertien dagen vastgesteld
in veertig weken opgeteld

geteeld in zelf ontworpen merk
bloeit het ontknopen door jou
het kon echt niet zonder
het vurige kussen erbij

KBP-reizen

KERSTSHOPPEN

IN ESSEN

6 en 10 december 2011

Duitsland



Drie kerstactiviteiten op één dag voor de prijs vanaf 20,00 euro voor onze leden. Twee data: dinsdag 06/12 of zaterdag 10/12/2011.

Kerstshopping in Duitsland met het bezoek aan... Centro. Één van de grootste winkelcentra van Duitsland. En de Kerstmarkt in Essen in combinatie met de 62e Essener Lichtweken.

De adventtijd breekt aan. De lange en koude avonden doen aanvoelen dat Kerstmis in aantocht is. Er is dan ook niks zo gezellig als een trip maken naar een Duitse Kerstmarkt in een gezellige sfeer met kerstlichtjes en andere kerstversieringen en de heerlijke geur van peperkoek en glühwein.

Programma :

In de voormiddag nemen we een kijkje in het groot winkelcentrum "Centr0". Meer dan 70.000 m² netto verkooppriimte in een gezellige kerstsfeer. Het Centropark biedt van alles onder één dak en is onderverdeeld in een koopcentrum met ongeveer 200 winkels, waaronder "Galeria Kaufhof". In de directe omgeving bevinden zich verschillende toeristische attracties, zoals de "König-Pilsener-Arena", een pretpark, het Sealife Aquarium en Gasometer Oberhausen. Langsheen het winkelparadijs is er een 360 m lange promenade die tot het grootste uitgaanscentra van het Ruhrgebied behoort met meer dan 20 internationale horecabedrijven bestaande uit kroegen, ijssalons en exclusie restaurants.

Kortom in het "Centr0" is alles te vinden van A tot Z, voor elk wat wils en voor ieders geldbeugel. Trouwens, jaarlijks wordt dit shoppingcentrum door circa 23 miljoen personen bezocht, en waar u de mogelijkheid krijgt om een vrij middagmaal te nemen.

In de namiddag nodigt de stad Essen ons uit op haar "39e Internationale Kerstmarkt" met ± 250 kraampjes. Wat de Essense Kerstmarkt zo bekoorlijk maakt is het jaarlijks zorgvuldig uitgezochte, kwalitatief hoogstaande internationale aanbod. U vindt er zowel fijn gedraaid houten kerstboomsiersels uit het Erzgebirge, fonkelende sieraden van barnsteen, exotische beeldjes, Amerikaanse X-mas cadeautjes en zelfs Russisch houtsnijwerk. Ook warme wijn, speculaas en peperkoek liggen overdadig in de kerst- kraampjes te wachten op circa 4,5 miljoen bezoekers die elk jaar uit de omgeving en het naburige buitenland komen om terecht te komen in de feestelijke verlichte binnenstad van Essen.

Op 30 oktober beginnen in Essen voor de 62e keer de "Essense Lichtweken". Tot 07 januari 2012 worden in de binnenstad van Essen, elke dag, van bij valavond tot 21.00 uur de feeëriek lichtjes aangestoken. U mag dit absoluut niet vergelijken met de typische kerstverlichting. Met verschillende lichttechnieken, zoals een 500.000 Led's lampjes wor-