

### **Ik weet het niet...(opinie)**



**BRUSSEL 31/01 - Wanneer ik dit schrijf, woensdagavond 30 januari, staat de [peiling over ouderschap](#) met de vraag: Vindt u als arts of zorgverlener dat het voorstel van John Crombez om onbekwame ouders minstens tijdelijk het recht op kinderen te ontzeggen, ethisch aanvaardbaar is? op 78% ja, 19% nee, 3% weet niet (N=480). Ik ben niet zo voor ja/nee peilingen die geen nuance toelaten. Ik heb nochtans ook al vaak gedacht waarom moet die vrouw nu nog zwanger worden en jammer dat dit gebeurt maar als zorgverlener ben ik anderzijds 'blij' dat ze nog hulp zoekt, blij van vertrouwen geeft en niet onder de radar verdwijnt. Sommige (onbewuste) beslissingen zijn nu eenmaal moeilijk te begrijpen.**

Soms kan je beslissingen van mensen wel begrijpen maar ze toch jammer vinden. Neem nu Patrick Vankrunkelsven die uit de partijpolitiek stapte. Ik ben blij dat hij weer de [actualiteit](#) binnentreedt, niet met het thema euthanasie maar met zijn wetsvoorstel dat hij meer dan 13 jaar geleden in 2005 indiende over 'verplichte anticonceptie die een goede alternatieve straf kan zijn voor mishandelende ouders, in ruil voor een inkorting van een gevangenisstraf'. Hij stelde dit voor naar aanleiding van een concreet geval van schrijnende kindermishandeling. Twee jaar geleden herhaalde Vankrunkelsven zijn verzuchting toen de Rotterdamse schepen van Onderwijs, Jeugd en Zorg, Hugo de Jonge van het Christen Democratische Appèl stelde: 'Kinderen worden soms geboren in gezinnen waar iedereen buikpijn van heeft. Niet geboren worden is ook een vorm van kinderbescherming en veilig en gezond opgroeien is net zo'n fundamenteel recht als kinderen krijgen. En wij kiezen voor het kind. Het gaat om vrouwen die bijvoorbeeld verslaafd zijn, psychiatrische problemen hebben, dakloos zijn of in de prostitutie werken.

Een rechter zou moeten beslissen of die vrouwen kunnen worden verplicht tijdelijk anticonceptie te gebruiken, net zoals een rechter beslist over dwangmedicatie bij psychiatrische patiënten.' En zo geschiedde. John Crombez verwijst ernaar. Etienne Vermeersch 'zaliger' verwees er ook naar want... 'Wat is de oorzaak van verslaafd zijn, psychiatrische problemen, dakloos zijn, prostitutie? Overbevolking. De Noorse futuroloog Jorgen Randers en de Britse econoom Graeme Maxton zien de verdubbeling van de wereldbevolking als de hoofdoorzaak van de langzame vernietiging van onze planeet.

Omdat het erg moeilijk is om onze ecologische voetafdruk te beperken, pleiten ze voor een meer drastische optie: 'Het is nodig om de groei van de bevolking te verminderen, of in het ideale geval negatief te maken'. Dwangspiralen bij vrouwen die verslaafd zijn, psychiatrische problemen hebben, dakloos zijn of in de prostitutie werken zijn dan stappen in die negatieve richting.

Ik luister liever naar de woorden van [psychiater Frieda Matthys](#) : 'De roep om zo een wettelijke regeling heeft te maken met de onmacht die we voelen bij de schrijnende situaties waar we geen vat op krijgen. Door meer te investeren in laagdrempelige hulpverlening die deze kwetsbare vrouwen steunt en versterkt, kunnen we heel wat situaties verbeteren. Ze helemaal voorkomen, zullen we niet kunnen, ook niet met een repressief beleid. Intussen zou een dergelijke regelgeving juist meer schade dan positieve effecten met zich kunnen brengen.'

Het is ondertussen 31 januari geworden en het sneeuwt niet meer. Zal ik die peiling nu nog invullen: ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat het nu gedichtendag geworden is en dat ik deze opinie wil afsluiten met poëzie van een andere psychiater: Rutger Kopland

### **Wintergedicht**

Door godvergeten vermotregend land  
van gehucht naar gehucht, hand  
in koude hand, dat gevoel hoop ik  
met niemand meer te delen. Als  
het niet hoeft.

Maar als ik haar nu vond  
in het natte gras, of ergens  
in het geploegde land, wat  
zou ik doen, wat zou ik.

Ik weet wel dat iedereen dood  
moet gaan, maar toch zou ik  
haar koude mond weer zoenen,  
haar lichaam toedekken, haar  
haar strelen en weer bang zijn  
dat zij wakker werd.

(Uit: 'Het orgeltje van yesterday', Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam 1968  
- met toestemming van publicatie)

**Dr. Marc Cosyns, MD**, Huisarts in WGC Watersportbaan - Gent, Praktijkassistent - Medische ethiek en deontologie, Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg UGent.

<https://www.mediquality.net/nl/web/MediQuality/-/a-1061>