

Directeur-uitgever

Lut Raymaekers
Lut.raymaekers@roulartamedica.be

Hoofredacteur

Filip Ceulemans
filip.ceulemans@roulartamedica.be

Adjunct-hoofredacteur

P.A.L. vertegenwoordigd door Geert Verrijken
geert.verrijken@roulartamedica.be

Medisch Directeur

Dr. Michèle Langendries
michele.langendries@roulartamedica.be

Eindredactie

David Desmet
david.desmet@roulartamedica.be

Verantwoordelijke cultuur

Laurence Van Liedekerke
laurence.van.liedekerke@roulartamedica.be

Internet Manager (www.dehuisarts.be)

Annick de Meyere
annick.de.meyere@roulartamedica.be

Congress Reports Manager

Dr. Jean-Luc Schouveller

Medewerkers

Servane Calmant, Désirée De Poot, Ludo Dosogne, Jos Gryseels,
Johanne Mathy, Guido Meuleman, Werner Ruts,
Dr. Vera Schlusmans, Teuvo Taymans, Christine Vuegen,
Louis Weenen, ZAK

Fotografie

Reporters

Verantwoordelijke vormgeving

Isabelle André

Vormgeving

Ivan Petrovic en Marie Cousin

Project Management

Dr. Eric Mertens - Medicom bvba
eric.mertens@roulartamedica.be

Druk

Roularta Printing

Jaarabonnement

Prijs: 52 euro - ☎ 078/35.33.13
Adreswijzigingen: ENKEL per e-mail naar
circulation@roulartamedica.be

De artikels, foto's, tekeningen en andere illustraties, opgenomen in het redactionele gedeelte van "de Huisarts", bevatten geen publiciteit. Bedrijven en producten worden enkel ter inlichting vermeld. Alleen de auteurs/adverteerders zijn verantwoordelijk voor de artikels, foto's, illustraties, ideeën en de advertenties die in "de Huisarts" verschijnen. Alle rechten van vertaling, overname en reproductie - op welke wijze dan ook - zijn voorbehouden voor alle landen.

Regie Roularta Medica

Account Manager

Micheline Legrand - micheline.legrand@roulartamedica.be
Koen Vanhooydonck - koen.vanhooydonck@roulartamedica.be

Sales

Petra Lernout - petra.lernout@roulartamedica.be
Mieke Verhamme - mieke.verhamme@roulartamedica.be
Michèle Veys - michele.veys@roulartamedica.be

Account Assistant

Ariane Vandenplas - ariane.vandenplas@roulartamedica.be

Regie Roularta Media

Account Manager

Marie-Fabienne Vanden Berghe
marie.fabienne.vanden.berghe@roularta.be

"de Huisarts" is een uitgave van

Roularta
MediaGroup



de Huisarts is
lid van de raad
voor de
journalistiek
www.rvdj.be

Raketstraat 50 bus 14 - 1130 Brussel

Directeur B2B

Claude Montrieux

Verantwoordelijk uitgever

Wim Criel-Steenardestraat 30
9051 St.-Denijs-Westrem

Andere uitgaven

de Specialisten ■ les Spécialistes
de Apotheker ■ le Pharmacien
de Tandarts ■ le Dentiste

www.roulartamedica.be



Member of



Duo-euthanasie

Bent u een van de meer dan één miljoen kijkers van de zondagavondreeks "De Ronde"? Dan hebt u zich ongetwijfeld al een mening gevormd over één van de meest opmerkelijke verhaallijnen uit de reeks, die van het oudere koppel waarvan de man terminaal ziek is. Zijn vrouw – die een leven zonder hem niet ziet zitten – wil samen met hem uit het leven stappen. Zij neemt pillen en wordt vervolgens door haar man met een kussen verstikt. Hij werpt zich vervolgens van de keldertrap, maar overleeft de val.

In de media wordt de verhaallijn vaak aangeduid als het 'euthanasieverhaal'. Uiteraard een foute omschrijving, want het gaat hier duidelijk niet om euthanasie, maar wel om zelfdoding en hulp bij zelfdoding. Een onderscheid dat spijtig genoeg vaak niet door de publieke opinie wordt gemaakt. Onterecht wordt dan ook meteen de link gelegd naar een concreet geval waarbij twee bejaarden besloten om samen euthanasie te laten plegen. Een voorval dat zich toevallig net vorige week voordeed ergens in Vlaanderen.

Zowel de fictiereeks als het waargebeurde voorval zal de discussie over euthanasie weer doen opflakkeren. Op zich is dat geen slechte zaak. Maar dan wel op voorwaarde dat er steeds duidelijk gemaakt wordt waarover men spreekt. Euthanasie staat niet gelijk aan (hulp bij) zelfdoding. Men kan zich soms afvragen of de 'flou artistique' rond deze termen niet doelbewust in stand gehouden wordt door bepaalde mensen en groepen.

Een discussie over gezamenlijke euthanasie, maar ook over euthanasie bij wilsonbekwame patiënten of over euthanasie bij minderjarigen, dringt zich op. Net als de discussie over de rol en de plaats van palliatieve zorg bij het levenseinde. Maar laat het alstublieft een serene discussie zijn, waarbij respect getoond wordt voor ieders mening en waarbij men de geheime agenda's achterwege laat. Daar wordt immers niemand echt beter van.

Filip Ceulemans



ZO GEZEGD

Zelfdodingen op de werkvloer zijn te wijten aan de toenemende ontmenselijking van onze arbeidscultuur. Aan het feit dat winst en rentabiliteit primeren, ten koste van de werksfeer. En de technologische ontwikkeling op het gebied van de communicatie gaat zo snel dat we ze niet kunnen bijbenen, zodat we de vooruitgang niet meer beheersen, maar ondergaan. Tegenwoordig wordt het individu niet meer fysiek vermalen, maar mentaal en intellectueel platgewald.

(Auteur Philippe Claudel, in De Standaard der Letteren)

Als het wereldkundig maken van sterftecijfers bedoeld is om klinici te helpen, en niet slechts om de naam van een bepaalde instantie in het nieuws te krijgen, stel ik voor dat we de communicatie overlaten aan een ambtenaar met een telraam. Deze taak moet worden voorbehouden aan professionals die betrokken zijn geweest bij het vergaren van de gegevens, die begrijpen wat de gegevens betekenen, en die bereid zijn net die ene stap verder te zetten om uit te leggen wat we ermee aanmoeten.

(Auteur en arts Miquel Bulnes, in Medisch Contact)

In de huisartsenpraktijk ervaar je veel situaties waarbij de hele objectiverende medische wetenschap als een pudding ineensmukt. Wat blijft er nog over van je wetenschap wanneer een patiënte een tweede kindje verliest midden in een zwangerschap? Wanneer je verneemt dat iemand als kind misbruikt werd? Je kan de vreugde, de boosheid, het mededogen, het engagement, de strijdlust, de angst die je ervaart bij jezelf en bij patiënten toelaten en je patiëntgerichtheid niet verliezen. Of je krijgt eelt op je hart en ziel.

(Dr. Marc Lemiengre, in Huisarts Nu)

Alavonden lang houdt het boek me in de ban. Alleen de titel blijft me storen. 'De keizer aller ziektes' luidt die, terwijl het over een rotzak van een sluipmoordenaar gaat.

(Journaliste Ariane De Borger, in Plus Magazine)

Waar ik niet goed tegen kan, zijn osteopaten en chiropractors die bij huilbaby's altijd wel wat vinden in de nekervels en die altijd behandelen. Nog niet zo lang geleden is er een baby overleden na behandeling van zo'n therapeut. Bij die baby is gewoon letterlijk de nek omgedraaid.

(Kinderarts Herman Van Tinteren, in Mednet)